

Zing mee!

Tekst en muziek: Paul Delcour
Hilversum 1-13 november 1999

1
f 'k Zing met mijn ziel, 'k zing met mijn hart, Soms zing ik zacht, dan zing ik hard!
p

9 *f* Wie zingt er niet zijn hoog-ste lied, Zing mee su - biet, zing en ge - niet!
FINE

17
1. Wij zin-gen de lied - jes die ie - der - een kent. Kom men - sen, zing met ons mee! Zing
2. Wij zin-gen zo vro - lijk met pit en bra - voure. Kom men - sen, zing met ons mee! Zing
3. Wij zin-gen van d'och-tend-stond tot 't a - vond - rood, Kom men - sen, zing met ons mee! Zing

25
mee! Maar ook me - lo - diet - jes wat min - der be - kend, Die zingt u zo met ons mee. Zo
mee! Wij zin-gen van smart en ge - luk en l'a - mour, Zo zin-gend maak je veel mee! veel
mee! Wij zin-gen voor ie - der pu - blik, klein en groot, Zo vro - lijk, ie - der zingt mee! zingt

33
mee! Wat wij ook zin-gen, het streelt uw ge - hoor, Kom luis - ter en zing mee in koor!
mee! We heb-ben een lied - je voor ie - der ge - hoor, Kom luis - ter en zing mee in koor!
mee! Wat wij ook zin-gen, 't ligt in't ge - hoor, Kom luis - ter en zing mee in koor!