

# Ik sla mijn ogen op - psalm 121

Paul Delcour 11 t/m 13-11-2018



1. Ik sla mijn ogen op naar de ber - gen: Zou iemand mij ko - men helpen.  
2. Hij zal niet toelaten dat je strui - kelt, Hij zal niet slapen, Hij waakt o - ver jou.



3 Ja, mijn God komt mij helpen. de schep - per van he - mel en aarde. God, mijn God.  
3 Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet, Hij waakt o - ver heel zijn volk.



6 3. On - ze God houdt de wacht als een scha - duw o - ver je heen.



8 O - ver - dag zal de zon je niet ste - ken en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. God, mijn God.



11 4. Hij houdt alle kwaad van je af, Hij neemt je on - der zijn hoe - de. En waar je ook gaat of staat,  
5. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, Zou ie - mand mij ko - men hel - pen? Ja, mijn God komt mij helpen,



14 God zal je be - hoe - den voor eeu - wig. 4. God, mijn God.  
de schep - per van he - mel en aar - de. 5. God, mijn God.

